

Newsflash Newsflash Newsflash Newsflash Newsflash



Hallo iedereen,

Hier mijn 1e nieuwsbrief vanuit Toronto, Canada. Zoals jullie kunnen zien ben ik veilig aangekomen. "Thuiskomen" hier was echt in een warm bad. De 1e week in een super goed hosting home met 2 canadeze vrouwen die al 20 jaar vrienden zijn. Ze zijn zo speciaal voor mij. Er was meteen een geestelijke klik en ze hebben me dan ook "geadopteerd" voor mijn tijd hier. Zo bijzonder. Ben dan ook al 2 weekenden heerlijk "thuis" geweest. Even mijn eigen plekje en bijkomen.....Heb ook zulke geweldige mede studenten en een amazing small groupleader. (21 jaar) Zij is zo powerfull. Wow. Het enige wat even wennen was was het klimaat hier. Ik kwam hier met +14 °C en binnen een paar dagen was het ineens - 10°Cheel groot verschil. Dan weer +12°C ofzo en dan ineens sneeuw ha ha. Gelukkig was ik goed voorbereid en had dan ook al mijn

nodige uitrusting voor zulk weer mee.

Deze 1e maand heette Core Value Month. Een maand die gericht is op het hart en genezing van je hart waarbij we iedere ochtend een uur worship hadden en dan teaching. Iedere vrijdagmiddag 2 uur soaking tijd. 1 ding kan ik je zeggen; dat veranderd je hoe dan ook! We hebben les gehad rond deze thema's;

- 4 sleutels tot het horen van Gods stem
- Vaderhart van God
- Genezing van het hart
- Profetische gaven zal volgen de komende week.

Echt super tof! God gaat altijd dieper en dieper met ons. Het is een intensieve tijd, maar zo goed! Ik ervaar elke dag opnieuw zoveel liefde van Papa. Echt overweldigend. Mijn kruikje wordt steeds meer gevuld en gevuld en stroomt ook heerlijk over naar anderen. Echt een voorrecht om hier te mogen zijn en het is nog maar het begin.....er is nog veel meer. Ik ervaar genezing in mijn hart van dingen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had "opgesloten" en weet je.....God houdt teveel van ons om ons zo te laten als we zijn....als wij zeggen:" I surrender all" dan neemt Hij ook alles! Wow, het maakt ons / mij alleen maar mooier en mooier. Ik wil echt nog meer een reflectie zijn van wie Hij is.

In mijn vrije avonden ben ik op dit moment veel te vinden in the House of Prayer. Ik merk echt dat het aan Zijn voeten zijn en voorbede doen zo ontzettend veel vrij zet. Door alles te geven aan God, geeft Hij ook zoveel terug! Heel bijzonder en een ontzettend voorrecht dat ik die kans hier heb.

Dankbaar; * ik ben dankbaar voor de volgende punten; * veilige vlucht etc hierheen * super goede Small group leader * Gods liefde, die zo ontzettend aanwezig is* Gods financieële voorziening om dit te mogen doen*Genezing in mijn lichaam.*geweldige teachings

Gebedspunten; * Dat ik keer op keer mijn hart mag openen voor God / mezelf durf uit te dagen steeds een stap dieper te zetten * Dat we als smallgroup het vertrouwen in elkaar mogen hebben om eerlijk en open naar elkaar te zijn.* bescherming van mijn gezondheid; Is altijd een strugel voor mij wanneer ik een nieuw geestelijk gebied ben.

Ter bemoediging;

Jessaja 40: 29-31 --) Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerderd Hij sterkte.

Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.



Cheryl, me and Christine (my Canadian mothers)