

Hey, Yambo allemaal,



Wat is 7 maanden op een mensenleven??? Ik kan je zeggen, dat is zo voorbij.....het is voor mij alweer bijna tijd om voor een periode terug naar Nederland te keren. Dubbel gevoel; Oeganda is niet voor niets de parel van Afrika, inclusief alle mooie mensen die er wonen.....wow, ze voelen zo als mijn familie! Dus het zal lastig zijn ze gedag te moeten zeggen. Dan hebben we de andere kant waarin ik ook wel weer zin heb om t investeren in mijn relaties in Nederland en daar tijd door te brengen met allemaal pareltjes :-)

Deze nieuwsbrief wil ik graag gebruiken om terug te blikken op een aantal geweldige dingen waarvan ik onderdeel mocht zijn. Ik ben zo dankbaar voor deze tijd en ik kan echt zeggen dat het mij enorm veranderd heeft op allerlei gebied

1 van de grote zegeningen voor mij was echt tijd en liefde te mogen investeren in de kids hier uit de community, maar ook van daar buiten. Ik heb echt gezien en geleerd wat Jezus bedoeld als Hij zegt;

"Laat de kinderen tot mij komen". Ik was nooit echt een grote kids fan en dat weten vele ook, dus niet geschoqueerd nu hahahaha. Maar ik merk dat God zoveel liefde heeft voor ze en dan met name de gebroken van hart.

Naast de kids blijven tieners me toch nog altijd trekken.....kan er niet omheen, maar dat blijft voor mij nog altijd de geweldigste doelgroep. Ik had dan ook het voorrecht om iedere zondagmiddag samen met mijn vriendin Robin de tienermeiden (20) te discipelen, te onderwijzen en een geweldige tijd van aanbidding te hebben. (Afrikaanse style) En wow, wat waren zij open naar ons. We hebben alles bespreekbaar gemaakt, ook op het gebied van sexualiteit en huwelijk. Tienerhuwelijken is hier namelijk erg gebruikelijk; zodra je 16 bent ga je de deur uit want je kost geld en trouw je, word je zwanger.....en ja ook hier is dat illegaal, maar ja wie komt dat nu checken :- (we hebben de afgelopen weken dus het onderwerp "Purity" besproken.

Na een goede tijd keken we met zijn allen naar ons geweldige voetbal team van Nambawombi. Zij speelde iedere zondag tegen een voetbalploeg uit een omliggend dorp.....maar er kan er maar 1 de beste zijn en dat waren wij natuurlijk. Heerlijk om zo lekker met zijn alleen langs de zijlijn te kunnen zitten en familie te kunnen zijn. Vaak in die tijden ontstonden ook goede gesprekken. In een ontspannen sfeer.





Zoals ik al eerder vertelde had ik op vrijdag het voorrecht om huis bezoeken te doen. Ik zou daar een volledige nieuwsbrief aan kunnen wijden omdat dat zo bijzonder is, maar zal het bij 1 verhaal houden wat mij het meeste raakte op de een of andere manier. Het was een gezin wat bestond uit 4 mensen, 2 volwassenen en 2 kids. De moeder was mentaal niet volledig ontwikkeld en struggelde met heftige epilepsie. De reden van mijn bezoek was aanvankelijk om uit te zoeken of zij of haar man in staat waren om medicijnen hiervoor te kunnen



beheren. Maar toen ik naar hun grootste uitdaging vroeg bleek dat een goede nachtrust. Ze sliepen bijna op de grond.....dat raakte mijn hart enorm. Dus geen twijfel in mijn hart om naast goede medicatie ook een matras te regelen voor hen. En toen ze me zagen komen maakte ze een vreugdesprong. Wow, dan ben ik zo dankbaar dat we kunnen delen van Zijn zegeningen. Tranen in mijn ogen op z'n moment.....



Wanneer er teams overkwamen van de U.S.A hadden we ook regelmatig een ochtend of middag waarop we scholen bezochten met wat te gekke spelen. Het is heerlijk om het gelach te horen van al die kids en de vreugde waarmee ze deelnemen. Best aanstekelijk!!! Verder maakte we ook altijd van deze gelegenheid gebruik om het evangelie te delen. Wat een pareltjes weer allemaal.....en wat gezaaid is...zal op een dag ook geoogst worden! Yes!

Verder blijft Esangalo echt mijn grootste zegen voor iedere week. Iedere zaterdag rond de 2000 kids, hun geweldige smiles op hun gezichten, hun verlangen om samen God groot te maken. Wauw, dat is echt een feest. Als ik om wat voor reden daar niet bij kon zijn voelde ik me altijd als een kind die een kinderfeestje had gemist.De laatste weken heb ik me daar vooral op praktisch gebied ingezet; borden, kopjes afwassen, pocho en bonen opscheppen, wanneer er meer gecompliceerde medische gevallen / wonden kwamen ging ik de nurses ondersteunen. De reden dat ik geen bijbellen meer ging geven is dat we willen dat de locals dit zoveel mogelijk doen omdat zij blijven en de "Mzungus" komen en gaan.....



Iedere dinsdag en donderdag had ik het voorrecht om bijbelstudie te mogen geven aan een groep vrouwen vanuit de community en omliggend dorp hier. Er waren gemiddels tussen de 12 en 20 vrouwen.....nooit gedacht dat ik dat nog eens zou doen ;-) maar ze waren echt een enorme zegen voor

me! Ze kwamen met goede vragen en ik vond het heerlijk om op zoek te gaan naar antwoorden in Zijn woord. Soms gaf ik dan ook bijbelstudie aan mezelf terwijl ik de vrouwen onderwees whahaha. Het is goed om uitgedaagd te worden in Zijn woord. 1 ding wat ik echt heb geleerd uit deze tijd; **2 cor 12:9 --> My grace is sufficient for you, for My power is made perfect in weakness.** In onze weakness zijn we totaal afhankelijk van Hem! :-)

Dankbaar; * De drieling die hier tijdelijk woonde zijn naar hun eigen huis en ze doen het erg goed. De moeder heeft veel geleerd hier en is nu goed in staat om goed voor ze alle 3 te zorgen. *Baby Beatrice doet het wonder boven wonder naar omstandigheden goed. De baby is nu weer thuis met haar vader en moeder. *We zijn erg dankbaar voor de bescherming van de kids die naar Esangalo komen. Omdat de veiligheid voor hen een erg groot probleem werd hebben we aan de bel getrokken hier bij de lokale politieke partijen en zij waren bereid ons te helpen. Ze zijn nu bezig om speedhumps te maken zodat mensen wel moeten afremmen! Dank God voor zijn voorziening hierin! *verder ben ik ontzettend dankbaar voor alles wat ik hier heb mogen doen, het is echt Zijn genade en liefde voor mij! Indrukwekkend!

Gebedspunten; * In september zal er een Esangalo kamp zijn, dat is Esangalo, maar dan 3 dagen lang. Bid voor bescherming voor het team, de kids, maar ook voor open harten voor hen. Het geweldige is dat God al voorzien heeft in het volledige budget wat nodig is, dus ik ben er zeker van dat zijn Favour is here! *Een goede en veilige terugreis voor mij, dat ook wanneer ik weer in Nederland ben ik me weer goed kan aanpassen aan het weer enz.



Terwijl ik dit allemaal typ gaat er zoveel door mijn hoofd heen.....er is eigenlijk zoveel te vertellen dat ik ergens heb moet stoppen.....maar als jullie meer willen horen mag je me altijd uitnodigen voor een goede kop koffie :-)

Verder wil ik iedereen bedanken die me op wat voor wijze ook gesteunt heeft! Dank jullie wel allemaal! Jullie zijn stuk voor stuk kanjers en betekenen echt veel voor me! Ik zal sommige mensen persoonlijk op de hoogte brengen van mijn verdere plannen :-) andere zullen het weer lezen in een volgende nieuwsbrief ;-)

Btw; niet schrikken, maar ben minstens 10kg aangekomen van het goede leven hierwhahaha

