

Hoi lieve mensen,

Het is alweer enige tijd geleden dat ik jullie een vooraankondiging stuurde van mijn trip naar Oeganda (14 januari t/m 18 augustus 2016. Over 2.5 week is het dan zover ik mag eindelijk gaan! En dat voelt goed. De afgelopen tijd is een tijd van voorbereiding geweest. God heeft me echt geleerd om in alles op Hem te vertrouwen en trouw te zijn aan Zijn woord. Het enigste wat ik nu nog moet doen is mijn koffer pakken.

Verschillende mensen hebben gevraagd of ze nog spullen mee konden geven. Echt super lief, maar voor deze reis heb ik nu voldoende pennen, ballonnen, medische attributen en cadeautjes voor de mensen daar.

Het is een voorrecht om te mogen gaan en alles wat God mij geleerd heeft en gegeven heeft weer door te geven aan de mensen daar!

Dank jullie wel voor jullie liefde en geduld als gemeente, als ook voor jullie gebeden. Dit betekent veel voor mij. Ook wil ik jullie danken voor de giften die ik al heb mogen ontvangen. Echt bijzonder!



Hieronder 2 Youtube filmpjes die je kan bekijken als je dat leuk.

<https://youtu.be/pUXgclKvCUY> --> Dit is de link van Dr. BRENDA Zij verteld over haar visie en missie waar ik onderdeel van mag zijn

<https://youtu.be/BT4BEyU7Cqc> --> dit is de link van de Medical clinic

Graag wil ik jullie vragen om te bidden voor een veilige reis, een goed weerzien met mijn teamgenoten maar ook voor bescherming voor de gezondheid van het team en mij. Er is namelijk redelijk wat aanval in de vorm van Malaria. En daar mogen we in autoriteit van God boven gaan staan! Bedankt!

Als jullie liever persoonlijk op de hoogte gehouden worden kan dat ook. Stuur dan even een mailtje naar [mendy.vandenbrink@gmail.com](mailto:mendy.vandenbrink@gmail.com) dan voeg ik je toe in mijn mailingslijst.

Mocht je het op je hart krijgen om me te sponsoren mag dat via de kerk. Je kunt het bedrag dan overmaken op NLABNA0442420757 tnv Capitol Terneuzen ovv sponsoring Mendy. Zij zorgen dan dat het bij mij terecht komt.

Heel veel zegen en weet dat ik ook voor jullie bidt. God kan oneindig veel meer doen dan dat wij ooit kunnen bidden of beseffen. (Efeze 3:20)

Mendy van den Brink