

Hallo mooie mensen,

Jeeeeeeeee wat vliegt de tijd toch snel.....weer al een maand voorbij..... een maand waarin weer veel gebeurd is. Het is altijd lastig te bedenken waar ik wil starten omdat er vaak zoveel te vertellen is. Deze maand was in ieder geval op medisch vlak een stuk rustiger. Brenda was deze hele maand ook hier om samen te werken. Dus de eindverantwoording hier lag nu niet bij mij. :-) Dat gaf me ook weer meer mogelijkheden om medische outreachen te doen wat vaak toch wat lastiger is als Brenda er niet is ;-)



Zo hebben we met een amerikaans team een outreach gedaan naar een school die wij sponsoren. 1 deel van het team deed sport en spel, 1 deel deed praise en worship, 1 deel deed het bijbelverhaal en wij deden het medische gedeelte. (zie de foto, 2 plegen, pleeg in opleiding en een cardiologe) Iedere 30 minuten wisselde de kids dan van locatie. Was echt heerlijk om weer creatief te kunnen zijn op het gebied van wondzorg en alles wat erbij komt kijken. ;-) ook heerlijk om weer eens in mijn eigen vaktaal (cardiologie) met iemand te kunnen praten :-) en later in de kliniek ook weer te

kunnen oefenen met ECG's (hartfilmpjes) te kunnen lezen.

Verder zie ik dat mijn hart ook enorm weer bewogen is voor jongeren.....tja dat blijft toch altijd iets geweldig; investeren in tieners / jongeren. Blijft gewoon de leukste doelgroep ;-) Zo hebben Robin en ik de eer gehad om met echte mannen van God te werken op Esangalo. Zij geven bijbelse les in verschillende klassen op zaterdag. Maar.....hun verlangen gaat dieper.... 7 hadden zich mede dankzij sponsoren ingeschreven voor bijbelschool; Word of Life Uganda en.....zijn aangenomen. Vorige week hadden we de eer om ze dat te mogen vertellen. Dus hebben Robin en ik ze meegenomen op een verassingstrip. Was echt enorm fun om tijd met hen te besteden,ze zijn echt stuk voor stuk zo ontzettend leuk en humoristisch.

Er is helaas ook minder mooi nieuws.....en sommige van jullie zijn al op de hoogte d.m.v mijn gebedsbrief / persoonlijke mail. Maar in mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over baby Summaya die met ons leefde vanwege ernstige ondervoeding en ademhalingsproblemen. Na 2 weken verbleven te



hebben op de IC van het beste ziekenhuis in Kampala heeft dit lieve kleine meisje helaas afscheid moeten nemen van haar leven hier op aarde. Alles is in heel veel rust en vrede gegaan en we weten dan ook dat ze nu niet langer pijn heeft en gelukkiger dan ooit is in heaven. De begrafenis was ook heel anders dan degene die ik tot nu toe heb meegemaakt hier.....zeer rustig.....het was ook erg bijzonder omdat het in de 1e instantie een moslim gebeuren zou zijn. Waarvoor wij alle respect hadden, maar 1 dag van tevoren informeerde de vader van Summaya ons dat hij wilde dat wij ook zouden bijdragen, als christenen.....alle eer en glorie voor Hem want zo iets bedenken wij niet.....dus we zijn met meer gegaan dan eerst gepland en hebben dus ook het evangelie mogen vertellen. Kippevel moment was dat.....

Verder probeer ik nog steeds iedere week huisbezoeken te doen en voorlichting te geven. Een voorbeeld hiervan was onderstaande gezin. 1 van de kids kwam steeds in onze kliniek terug met persisterende malaria. De vraag was hoe dit mogelijk was, want bij de 1e keer hadden we gelijk voorzien in een muskietennet en huis /hut binnenkwam wist ik zat al vol met gaten....tja hoe er wel eens mee aldus de dus "simpel" . Net fixen en het van goede netten! En dat het ook ;-) Mensen hier hebben echt dodelijk kan zijn ondanks leven.....en met name voor kwetsbare doelgroep.



voorlichting. Maar toen ik hun het gelijk; het muskietennet dat kon? Ach ja de kids spelen moeder.....dan is de oplossing belang nogmaals uitleggen GEEN speelgoed is, hoe leuk vaak geen idee dat malaria dat ze in een malaria gebied kinderen. Zij zijn hierin een

Ik geniet nog steeds van ervaar het echt iedere keer hier te mogen dienen. God is mensen op de juiste timing op jullie te bemoedigen; soms

iedere dag, ieder moment en opnieuw als een zegen om zo wijs! Brengt de juiste de juiste plek! Gaaf he :-) Om gaat dat gepaard met enorme

strijd en/of behoorlijke offers, maar alles wat je er daarna voor terug krijgt is zo fantastisch en zeker de moeite waard. En of dat nu is dat je moet verhuizen naar een ander gebied, op een andere baan moet gaan solliciteren, of God je roept voor totaal iets anders; He is always in control! Just a reminder ;-)

Dankbaar; * Mijn gezondheid gaat veel beter. En dat is echt een doorbraak. Dus daar ben ik Papa echt heel dankbaar voor! * Ik ben dankbaar dat de eenheid binnen het team steeds sterker word ondanks alle teams die op een missiontrip komen. * Ik ben dankbaar dat mijn familie veilig heeft kunnen reizen naar en van hun vakantie adres, dus blij te horen dat Hij ook voor hen zorgt. * Dankbaar voor de groei, geestelijk die de kerk mag doormaken.

Gebedspunten; *Graag wil ik jullie vragen te blijven bidden voor wijsheid voor alle ondervoede babies

die nog steeds blijven komen en komen. We hebben in ons huis nog steeds maar plaats voor 2 mamas en babies. Maar er blijft grote nood komen! Op dit moment verblijft er een drieling bij ons. Die het gelukkig goed doen en waarschijnlijk spoedig naar huis kunnen om daar vervolgens opgevolgd te worden. *Graag gebed voor baby Beatrice, ze was maar heel kort bij ons hier in ons voedingsprogramma voordat we haar naar het ziekenhuis brachten, waar ze nog steeds verblijft (nu ongeveer 2 weken). Ook zij is een erg zwakke baby en de vraag is maar of ze het gaat halen. Maar we dienen een grote God en ik geloof nog steeds in teken en wonderen anno 2016!!!!!! Is het dat ze niet genezen word op aarde zal ze "bevrijd" zijn in heaven. *Blijf a.u.b. ook bidden voor alle kids die naar Esangalo komen voor bescherming. Vorige week werd er weer een kind aangereden door een motorbike, maar de bestuurder reed gewoon door!!!! En ja dat gebeurt ook in Nederland, maar hier lijkt het wat standaard te gaan worden. We zijn dus aan het kijken naar mogelijke oplossingen hiervoor en hoe we hier als gemeenschap met zijn allen in kunnen staan!

**Uganda farm life,
one of our baby pigs.**



Emma taking care of