

Hallo mooie mensen,

Hoe is het met jullie? Er is alweer bijna een maand voorbij.....tijd gaat echt ongelooflijk snel als je het goed hebt ;-) Bij jullie is de lente begonnen en zie dan ook al regelmatig fotos op Facebook van mensen

die lekker aan
Hier is het
regenlaarzen
een trui...want
erg koud als het
whahahah.
heeft zijn
deze foto
iedere dag
mooi het hier
de omgeving,
begrijpen dat er
dit alles door
hierin echt



het genieten zijn van de zon!
regenseizoen begonnen.....dus
aan smorgens en een trui!!! Ja ja
23 graden 'morgens is toch wel
overdag rond de 35 graden is
Maar ook het regenseizoen
mooie kanten.....zeker als je
bekijkt. Ik blijf me trouwens
opnieuw verbazen over hoe
is; de zons- op en ondergangen,
de mensen....ik kan niet
nog mensen zijn die denken dat
een "oerknal" is ontstaan. Ik zie
Gods perfecte schepping!



Verder was het een redelijk heftige maand voor mij persoonlijk.....zoals ik al eerder beschreef was Brenda weg voor een maand naar de States. De afgelopen tijd was ik dus een soort van "medical director" het was een tijd vol met uitdagingen. Maar doordat er ook veel nieuwe dingen op me afkwamen een behoorlijk enerverende tijd.....er waren momenten dat ik dacht;" wat doe ik hier?" Is dit echt wat God wil? Maar God was altijd daar.....Hij nadert tot ons als wij tot Hem naderen. Yes.....Hij stelt nooit teleur en ik heb echt

Zijn genade ervaren door deze tijd. Heb ook zoveel geleerd wat ik anders misschien niet had geleerd of ervaren.....Het mooiste was, dat ik na deze tijd eigenlijk wel even "offtime" wilde....even tijd voor Mendy, tijd om weer "op te laden" Even weg van de kliniek. Weg uit de village. Ik durfde daar niet echt om te vragen.....maar God weet wat we nodig hebben. Dus Brenda zei uit zichzelf in een mail;" ik ga je vrij van de kliniek geven wanneer ik terug ben" ik had haar niets verteld dat ik daar naar verlangde. Dus zodra ze terug was heb ik een heerlijk relaxte week gehad. Eerst een dagje de beauty van Oeganda bekeken met een team uit Amerika; de Sipi falls of beter gezegd slippery falls ;-) mooie watervallen, mooie hiking gedaan, maar erg modderig waardoor ook behoorlijk wat fun. Daarna heb ik me "afgezonderd" 3 daagjes in een resort verbleven, in een afrikaanse hut met ja ja een warme douche, en dan ineens besef je wat een luxe dat toch weer is na al die tijd! :-) Hoe dankbaar we mogen zijn voor onze "gewone" dagelijkse luxe. Het mooiste van alles is, is dat ik klant ben bij de ZLM dus zoals sommige van jullie wel weten kregen we 65 euro ivm hun 65 jarige bestaan terug; dus mijn mini "vakantie" is

mede mogelijk gemaakt door hun. Ik zie dat dan echt weer als een knipoog van onze lieve Heer ;-)

Verder is mijn "bediening" hier wat aan het verschuiven.....omdat ik ervan hou om mensen te bemoedigen, te counselen ben ik sinds kort ook gestart om 1 dag in de week huisbezoeken af te leggen om families voorlichting te geven over goede medische zorg, wondzorg te doen bij mensen die niet in staat zijn om iedere dag naar de kliniek te komen. Zien waar we families bij kunnen ondersteunen. Het is nog een beetje zoeken om hier goed invulling aan te geven en mijn tijd goed te verdelen, maar ik geniet ervan!



Dankbaar; *Dat de Busiaschool waar de brand was bezig is met de wederopbouw van de school en dat het onderwijs gewoon door kan gaan. * Dat Esangalo ondanks dat we niet het gewenste aantal teachers hebben elke week toch weer vlekkeloos verloopt! * Dat God zijn plaats voor mij hier steeds duidelijker laat zien. * Dat we iedere dag Zijn bescherming mogen zien hier in the Village of Eden en de kracht van gebed! *Dat ons gebouw voor de kids bij Lake Victoria af is en dat

Gebedspunten; * Wijsheid in het nemen van beslissingen voor ons als team, maar ook voor mij persoonlijk. *Het komt nog steeds voor dat kinderen ontvoerd worden, maar ook dat ze zonder reden gewoon in elkaar geslagen worden door gefrustreerde volwassenen.....graag bidden voor bescherming. Het gaat dan voornamelijk om kids die op zaterdagen onderweg zijn naar Esangalo. Helaas horen we nog iedere week wel een verhaal.....* Voorzieningen in financieen; we betalen op dit moment voor enorm wat mensen goede medische zorg / operaties etc. Maar de mensen blijven komen en komen omdat ze weten dat wij ze helpen....graag willen we dat blijven doen maar moet er wel genoeg financiële voorziening zijn.

1 van de teksten die ik graag mee wil geven en ik echt aan mijn hart draag hier; **2 kor 5:7 --> We walk bij faith, not by sight.** Dus wees niet ontmoedigd wanneer je niet gelijk vrucht ziet van je gebeden.....

Hou van jullie allemaal. Voor degene die naar Opwekking gaan wens ik heel veel plezier, geniet ervan, ook voor mij graag want gaat toch raar zijn om na 25 (?) Jaar er niet bij te zijn. Ik bid in ieder geval voor jullie dat het weer ook mee mag zitten, want ik weet uit ervaring dat het soms aardig koud kan zijn in een tentje snachts ;-)