

Hi mooie mensen,

Het is weer tijd om wat van me te laten horen. Ik kan bijna niet omschrijven hoe ik geniet hier en hoe God door me heen werkt.Hij neemt me echt me aan Zijn hand dag aan dag. Hij opent mijn ogen en leert mij nieuwe dingen. Het was een tijd waarin ik echt heb mogen zien en leren dat de mensen hier echt tot mijn familie behoren.....we groeien dichter naar elkaar, hebben samen quality time zoals een familie dat heeft en bidden geregeld samen. Ongelooflijk hoe ver je je van je eigen "bloedverwanten" en vrienden toch echt zo thuis kan voelen. Verder heeft iedereen hier een verschillende taak, maar we doen het toch allemaal samen!



Ow ja omdat verschillende mensen zich afvragen of ik nu in een hut woon of in een "huis" heb ik maar een foto gemaakt van mijn cottage; dus nee geen hutje, geen put in de grond waarin ik mijn behoefte moet doen en JA een flushing toilet, een douche, zij het met koud water, maar dat prima met temperaturen rond de 40 graden op het moment soms ;-) en NEE geen wasmachine.....

De afgelopen weken hadden de kids hier vakantie, dus hadden we voor de VOE residents (kids die hier wonen) een programma gemaakt. In de ochtend moesten ze dan karweitjes doen om punten te verdienen voor het middagprogramma. Dat kon zijn van vuilnis opruimen tot de huismoeders helpen met koken. Terwijl de stoere boys meer mannenkarweitje kregen.

Op 1 van de middag heb ik dans en drama gegeven.....en ik kan je vertellen dat de kids hier veel creatiever zijn dan ik;-) maar was wel echt genieten! Op de foto hiernaast zie je 1 van de eindresultaten van een opdracht die ze ook 1 van de middagen kregen; maak je eigen Village of Eden m.b.v papier, pen, stiften enz. En de opdracht was; wees creatief!

Rond de verkiezingen 18 febr was de Village of Eden dicht....dat betekende geen outsiders op onze property. Was ivm veiligheidsredenen vanuit de USA besloten om ons te beschermen voor mogelijk geweld.....maar dat betekende verplicht "vakantie". Er was zo'n rust en vrede hier! Geen moment gedacht dat er hier onrust zou komen. God is goed!



Het weekend van 27 febr. Had ik visite van; Koen en Gaby en Mark. Het was echt goed om met hen samen te zijn, te kunnen laten zien wat ik hier zoal doe en hoe ik hier woon. We hebben een goede tijd met elkaar gehad. Ontspanning stond voorop. Ook een super tijd van aanbidding met elkaar gehad en met mijn huisgenoten. Echt een zegen om zulke geweldige vrienden te hebben! God is zo goed voor ons.

God beweegt hier enorm en ervaar hem echt iedere dag heel dichtbij! Er gebeurt hier veel. En ben zo dankbaar dat ik in de gelegenheid ben om hier te mogen dienen. Ik zal een aantal highlights met jullie delen;

* We waren bezig om voor onze cottage een oven te kopen evt. We lenen nu iedere keer een oven van andere om speciale cakes met extra voedingsstoffen te kunnen maken voor het voedingsprogramma voor ondervoede kids. Het voelt niet altijd fijn om afhankelijk te zijn van andere voor een oven. Maar een oven is best wel duur dus we dachten erover om evt de kosten te kunnen delen met elkaar, of evt sponsors te vragen. Maar tijdens mijn stille tijd werd ik mij ervan bewust dat we alles voor Zijn troon mogen brengen. Dus bracht ik ook deze nood bij hem en het specifieke bedrag wat we nodig hadden.....en yes yes yes, Abba Father, our God is so good! Er was iemand die exact dat bedrag gesponserd had, dus binnenkort kunnen we onze eigen oven gaan kopen! Halleluja!

* Het heetste seizoen is van half febr tm eind maart.....regen in deze regio is dan echt een wonder.....maar zou voor God iets te wonderbaarlijk zijn....? Dus bidden we ook regelmatig voor regen. Btw nooit gedacht dat een Dutchie zoals ik ooit nog eens serieus zou gaan bidden voor regen whahha Maar we zijn echt al verschillende keren enorm gezegend met heerlijke showers of rain.....en wat doe je dan.....juist ja er lekker in gaan staan ;-)



* 1 van onze kids zijn vader is moslim en de 1e keer dat we hem ontmoette was hij erg nors en defensief naar ons.....maar zijn zoon had een gigantische wond die intensieve zorg en een operatie nodig had. Dus moest hij ons wel een soort van "toelaten". Nu een aantal maanden later is deze man veel softer geworden en toegankelijker.....gewoon doordat we Gods liefde handen en voeten geven en hij ziet dat we goed voor zijn zoon zorgen.....onvoorwaardelijk zonder er iets voor terug te verwachten. Het veranderd zijn hart en ik geloof dan ook dat

God zijn werk verder gaat in hem en dat hij op een dag zijn hart aan Jezus gaat geven.

Ik ben dankbaar dat; *Er weinig tot geen onrust was tijdens de verkiezing. * God nog steeds wonderen doet in deze tijd! * God mij beschermt iedere dag opnieuw * God harten doet veranderen* Hij voorziet in alles wat we nodig hebben * jullie allemaal op wat voor manier dan ook onderdeel van mijn leven zijn.

Graag wil ik jullie gebed vragen voor de volgende dingen; * We zijn bezig om een weeshuis te gaan bouwen bij Lake Victoria. Dat is de plaats waar we laatst ook een medische outreach hebben gedaan. De pastor daar heeft echt een enorm groot hart en een mooie bediening. Mijn 2 Oekraïense huisgenootjes hebben visie en geloof voor dit gebouw. Echt heel mooi! De kids slapen nu namelijk in de kerk en hebben geen eigen plekje. Er zal een team uit Oekraïne overkomen half Maart om te gaan bouwen. Dus graag gebed voor bescherming en wijsheid. Verder zijn de financiën nog niet volledig rond maar ze gaan starten in geloof. Dus als jullie mee willen bidden ook voor voorziening.

*Graag ook gebed voor bescherming voor onze gezondheid, het gebeurt naar mijn idee nog te vaak dat teamleden aangevallen worden in hun lichaam! And Our God is stronger!

*Bescherming over deze plaats. Wijsheid in het nemen van soms lastige beslissingen bijv; iemand wel of niet vertrouwen in het geven van geld voor eten, school, transport etc.

Dank jullie wel! Tot slot wil ik jullie nog een bemoedigende tekst meegeven; **2 Petrus 1:3 --) His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness**

