

April 2018

Newsflash Newsflash

*"Rejoice always,
pray continually,
give thanks in all
circumstances; for
this is God's will for
you in Christ Jesus.*

*1 Thess 5:16-18
NIV*

Het is alweer Mei en dus ook weer tijd voor een maandelijkse nieuwsbrief . Mijn laatste maandelijkse update; ik kan niet beloven dat ik maandelijkse updates blijf sturen namelijk. Deze is daarom wat uitgebreider. Het is erg druk in a good way, maar ook erg intens. Maar voel jezelf vrij om me te mailen anytime you want; mendy.vandenbrink@gmail.com of me te volgen via instagram; Mendy Brinkie

1^e school weken

De 1^e schoolweken zijn voorbij. We zijn dieper ingegaan op het begin van de bijbel; Genesis. En om eerlijk te zijn, de geslachtsregisters zijn helemaal niet zo saai als ik dacht, maar eigenlijk erg interessant. Ze zijn niet voor niks beschreven in de bijbel. Mijn ogen gingen echt open voor dingen waarover ik normaal nog nooit had nagedacht. Echt bijzonder. Verder hebben we de psalmen van naderbij bekeken en de achtergrond ervan.

Dienen

Het is een intense tijd, waarin het erg druk kan zijn. De enige dag waarop ik echt vrij ben is vaak de zaterdag. De rest van de week is vaak fully packed. Om jullie een indruk te geven; maandagen werk ik op "kantoor" administratiewerk voor Catch the Fire church omdat dat ook onderdeel is van de kerk. Dinsdagen; in de ochtend en avond huis van gebed. Daar leid ik aanbidding of de voorbede. In de middagen connect ik met de leiders en zie of ik ze praktisch kan helpen. Woensdagen; in de ochtend opnieuw huis van gebed, in de middag kring en dan de avond weer huis van gebed. Donderdag en vrijdag: les. Zaterdag; vrij en Zondagen; ministryteam en help ik met de "new believers class"



De laatste 2 weken zagen er net iets anders uit. Want vorige week hadden we de CFAN - conferentie. We hadden 35000 mensen in ons gebouw. En sprekers als Heidi Baker, Reinhard Bonke, Daniel Colinda, echt een eer om in deze conferentie te mogen dienen. Bijzondere personen met geweldige verhalen die inspireren en aanvuren.

Dan deze week was ik met Patricia Bootsma in Quebec (Noord Canada, 8 uur rijden vanaf Toronto) in de nationaal house of prayer. Alle huizen van gebed vanuit heel Canada kwamen daar samen voor 4 dagen. We mochten ze bemoedigen, voor ze bidden, over ze profeteren en samen God zoeken voor het nieuwe seizoen. Erg tof om zoveel gepassioneerde christenen te zien vanuit heel Canada met de same passion; voorbede ☺ kortom, was genieten!



Outreach mogelijkheden en toekomst

Ik heb de mogelijkheid om in Juli op outreach te gaan naar Israël te gaan en daar voor een aantal weken te dienen in het huis van gebed. Dit is 1 van de dingen die op mijn Bucketlist staat!!!! Ik hou zoveel van Israël. Zo vet, maar weet nog niet of dit de juiste timing is. Ik wil namelijk alleen gaan wanneer God het van me vraagt zodat ik weet dat Papa ook voor de financiën zal zorgen. Dus wordt vervolgd.....

Verder ben ik al bezig voor plannen na deze school.....ik weet we zijn nog maar goed en wel 3 maanden onderweg maar de Holy Spirit heeft al duidelijk gesproken. De komende weken zal ik dat uit gaan werken en daarna zal ik het ook communiceren. Dus ook dat word vervolgd.....

Dankpunten

- Dat mijn gezondheid sterk is en ik me echt gedragen voel door gebed.
- Dat er tot nu toe altijd nog voldoende financiële voorziening is.
- Dat God me leidt in elke stap, maar ook dat Hij zijn liefde laat zien door de mensen om me heen.
- Voor de Catch the Fire kerk. Het is echt als een familie en voel me als een vis in het water.
- Voor jullie allemaal; stuk voor stuk brengen jullie wat in mijn leven; vriendschap, vreugde, liefde. Ik voel me geliefd door jullie kanjers!

Gebedspunten

- Dat ik ten alle tijden Gods stem mag horen in mijn beslissingen.

- Dat ik sterk gericht mag blijven op Papa en me niet laat leiden door het “pleasen” van mensen. Dat ik mijn grenzen goed mag blijven aangeven.
- Voor genade voor mijn kamergenoten. Ik hou enorm van hen, ze zijn geweldig, maar zijn enorm creatief (lees net woord voor rommelmakers ha ha).ik wil ze in liefde blijven benaderen en uitreiken naar ze.
- Wijsheid wanneer te spreken en wanneer de dingen voor mezelf re houden en voorbede te doen.

Super bedankt allemaal voor jullie trouwe gebeden. Elke keer opnieuw ben ik daar dankbaar voor omdat ik weet dat het belangrijk is. Mocht je een woord van kennis etc krijgen, voel je altijd vrij om het te delen met me!

Vergeet nooit hoe waardevol je bent! En hoe ik stuk voor stuk van jullie hou! Maar ook voor jullie bid.

Mocht je het op je hart krijgen om mij financieel te steunen kan en mag dat altijd via **Capitol Terneuzen, NL11ABNA 0442 4207 57 ovv gift Mendy** zij zorgen dat het dan bij mij komt. (Belasting aftrekbaar)



Middelburg gevonden midden in Toronto; Dutch restaurant ☺