

Maart 2018

# Newsflash Newsflash

De tijd gaat enorm snel en we zijn alweer een maand verder dus weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Waar gaat dit over; de 1<sup>e</sup> upgrades van Papa, geweldige ministry mogelijkheden, nieuwe vrienden en nog veel meer.

---

*"Be still and know I  
Am God"*

*psalm 46:10*

## 1<sup>e</sup> weken

Het duurde behoorlijk lang deze keer dat ik mijn bagage had bij aankomst. Maar voelde me weer enorm gezegend toen mijn bagage op de band verscheen. Ook met het feit dat het hier +12° was terwijl de winter in Nederland op dat moment even leek terug te komen. Was goed om even te acclimatiseren. De 1<sup>e</sup> dagen had ik een andere kamer, met andere kamergenoten. Maar na 2 dagen wilde ze graag dat ik ging verhuizen omdat er een nieuwe student kwam en ze wilde graag mijn plekje. Nu heb ik the best roommates ever! 1 van hen is Jasmine en zij heeft net z'n groot hart voor aanbidding en het huis van gebed dus er is een echte klik. Zo gaaf dit!!!!

## Huis van gebed

Het is iedere keer z'n bevestiging als ik in het huis van gebed ben dat dit onder andere 1 van de plekken is waar God me wil gebruiken. Waar ik aan Zijn voeten mag zijn, voorbede mag doen. Ik kan echt niet vaak genoeg zeggen hoe enthousiast ik daar van word. Er is z'n vrijheid in het aanbidden van onze Hemelse Papa en de expressie die daarbij hoort.

## Outreach mogelijkheden

Omdat ik nu samen met Patricia Bootsma werk ben ik in de gelegenheid om met haar mee te reizen soms op plekken waar ze mag spreken mee te gaan om haar te ondersteunen maar ook van haar te leren. Zo mocht ik vorig weekend mee naar Sarnia. Meer het noorden van Canada. Geweldige tijd; vele mensen gaven hun hart aan Jezus.

Afgelopen zondag was erg speciaal; 40 mensen lieten zich dopen. Z'n feest en dat met pasen! Yes! De beste keuze ooit! 2 daarvan hadden net hun hart aan de Heer gegeven en wilde gelijk gedoopt worden, zo gaaf! Dat maakt mijn hart zo verheugd.



Verder is er zoveel meer te vertellen.....maar als je meer wilt weten email me gerust! Het gaat dus in ieder geval erg goed met me. :-)

### Dankpunten

- Dat ik veilig ben aangekomen en al mijn bagage heb.
- Voor het goede weerzien met al mijn vrienden hier. En de nieuwe vriendschappen die ik mocht starten.
- Dat ik super geweldige kamergenoten heb, dat we elkaar echt tot zegen mogen zijn.
- Dat God tegenwoordigheid zo sterk aanwezig is.



### Gebedspunten

- Bescherming van mijn gezondheid wat altijd een strijd is wanneer ik in geestelijk ander gebied ben.
- Altijd voldoende voorziening, zeker nu ik extra reis met alle outreaches
- Dat ik wijsheid mag ontvangen in elke beslissing die ik maak.

Dat was het weer voor nu. Jullie mogen me natuurlijk altijd mailen, altijd leuk! ☺ Ook als je gebedspunten hebt sta ik graag voor jullie op de bres; daar hebben we immers elkaar voor. Mijn mailadres;

[mendy.vandenbrink@gmail.com](mailto:mendy.vandenbrink@gmail.com)

Mocht je het op je hart krijgen om mij financieel te steunen kan en mag dat altijd via **Capitol Terneuzen, NL11ABNA 0442 4207 57 ovv gift Mendy** zij zorgen dat het dan bij mij komt. (Belasting aftrekbaar)

