

Hallo lieve vrienden, familie en kennissen,

De tijd vliegt hier we hebben nog maar 3 weken over!

Je vraagt je natuurlijk af wat we in de tussen tijd gedaan hebben...

De eerste week van september was de kinderopvang gesloten dit omdat de mensen die het leidde naar YWAM Together waren. Daardoor hadden wij niet veel te doen. Dus hadden we besloten om het hele daycare gebouw schoon te maken. Dit was best veel werk, hier hebben we ongeveer de hele week over gedaan. p heeft meer dan 30 kakkerlakken gedood (als je foto's wil zien vraag het hem) en we hebben wat spullen die jammer genoeg kapot waren weg moeten gooien. Na deze week ging de daycare weer open en waren we heel blij om de kinderen weer te zien. We gaan ook elke zaterdag mee naar de slumkids. De gene die het leidde had gevraagd dat wij het een keer konden leiden. Dit hebben we natuurlijk gedaan. Jaap heeft een verhaal verteld over liefhebben met de verhalen van de lamme die door zijn vrienden door het dak werd gelaten tot Jezus, de barmhartige Samirataan, en de uitspraak van Jezus dat je zelfs je vijanden lief moet hebben. Dus het liefhebben van vrienden, van vreemden, en zelfs van de persoon waarmee je ruzie hebt gehad. Dit vonden ze erg leuk om te zien. Het was ook best wel een uitdaging om zoiets te leiden, want er komen rond de 40 kinderen en het is een best kleine ruimte, we hadden het ook nog nooit gedaan, en we spraken zelf geen Nepalees, dus alles ging via een vertaalster die mee was vanuit de base.



Word by heart

We hebben twee weken geleden een seminar week van de 'Word by Heart' gevolgd. Word by Heart heeft als doel om je in te leven in het Bijbelverhaal en dit daarna uit je hoofd na te kunnen vertellen in precies dezelfde woorden als wat in de Bijbel staat, met de emotie en inleving alsof je er zelf was.

Dit was voor mij (Tabitha) best een uitdaging, want op donderdag en vrijdag moesten we het voor kleine groepjes presenteren en zoals sommige mensen weten hou ik helemaal niet van voor een publiek staan. Maar toch heb ik het gedaan, daar ben ik stiekem best wel trots op. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Maar zou het zelf niet nog een keer doen want het verhalen vertellen is niet hellemaal mijn ding. Ik denk dat ik het leuker vind om dingen meer uit te beelden.

Er zijn hier ondertussen nu 4 scholen bezig. de DTS (Discipelschap Training School) die op outreach is, die hebben we de eerste 1.5 maand gezien. SBS (Secondary Bible School), die zich focussen op de Bijbel gedurende 9 maanden. Zij waren hier ook al toen we aankwamen en blijven nog wel een tijdje hier. En laatst zijn zowel Word by Heart en DBS (Discipelschap Bible School) gestart. Dus het is ineens eigenlijk te druk voor iedereen om hier te wonen. Een aantal mensen wonen nu onder andere in het (schoongemaakte) kinderopvang gebouw waar nog 2 extra kamers waren. En een aantal van de DBS staff wonen in een huisje buiten de base. Een aantal studenten van Word by Heart wonen bij de burens, die de leiding van Word by Heart zijn. Druk druk druk dus, Maar wel heel gezellig. SBS, DTS en groot gedeelte van DBS zijn allemaal Nepalese. Maar Word by Heart is heel internationaal, dus nu komen de verschillen in cultuur, smaak en huidskleur steeds sterker naar voren waardoor we de grootheid en diversiteit in God schepping nog meer kunnen waarderen en onderzoeken



Waar kunt u ons mee helpen:

- bidden voor een veilige terugreis naar Katmandu alvast.
- bidden voor de scholen die hier gaande zijn.
- danken dat God hier goed aan het werk is, ondanks dat niet iedereen alles kan betalen.
- een veilige vlucht terug naar Nederland over 3 weken.

Als u een bijdrage wilt leveren mag dat in contant, overmaken op rekening NL89INGB0750734671 op naam van J.C de Ligt onder vernoeming van YWAM Nepal. Of op onze crowdfunding website: <https://www.gofundme.com/ywam-nepal-reis>