

Cursus Prediken Eeklo 2022



Lezen: Jesaja 6: 1 – 9a



Daarna hoorde ik de stem van de Heer.
Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er
voor Ons gaan?

Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.

Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk:

Jesaja 6:8-9a

Prediking

Vanuit Latijn: praedicatio en praedicare:

Openlijk roepen

Openlijk aankondigen, bekend maken

Prediken Oude Testament

Qara' = strongs 7121

roepen,

uitroepen, uitschreeuwen,

opzeggen,

verkondigen

luidop lezen, voorlezen

Markus 16:15

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Kerusso (*kēryssō*) = Strongs G2784
een heraut zijn of als heraut functioneren

Kerux = heraut,
Aankondiger,
Woordvoerder



Prediken - Verkondigen: Strong's 2784 Gr. = kerusso.

- heraut zijn, als heraut optreden
- afkondigen zoals een heraut dat doet
- bekendmaken, openlijk afkondigen



Vraag: mag iedereen prediken?

Nee !

En hoe zullen zij prediken, als zij niet
gezonden worden / zijn?

Romeinen 10 vers 15

En nog enkele voorwaarden:

Voor-waarden om Kerux / Heraut = Prediker te zijn:

1. Absolute overtuiging dat jij als woordvoerder Koning Jezus vertegenwoordigt.

2. Veel tijd met de koning doorbrengen om Zijn boodschap juist te verstaan en het hart van de Koning achter de boodschap.

De heraut zal met het hart van Jezus, met Zijn passie en emotie moeten spreken.

De Heraut

Wees in elk geval vrij van de drie belangrijkste duistere machten: geld, seks en macht. Anders kan Koning Jezus je nooit opdracht geven hierover te 'herauten'

- Mammon / tienden
- Seksuele onreinheid in je leven
- Wees een Doulos / vrijwillige slaaf

3. Wat de prediker moet aanleren:

- Juist en correct te spreken
- Juist en correct woordgebruik
- Juiste en correcte verschijning, kleding, uiterlijke verzorging etc. (zou Jezus in een korte broek gepredikt hebben?)

Kerux- Prediker

Ben je bereid deze punten aan te leren?

Ben je bereid je te laten corrigeren op deze zaken?

(evaluatie formulier prediken CFC)

4. Privé leven en leven als bedienaar / prediker is niet gescheiden.



5. Je vertegenwoordigt de Koning.

Dit betekent:

Géén ruimte voor eigen interpretaties

Géén ruimte voor stokpaardjes

Géén ruimte voor discussie

Géén ruimte voor eigen commentaar



De Bommenwerperpiloot

Krijgt van de autoriteit een opdracht om een bepaalde bom (het Woord door Jezus gesproken)

met een bepaalde lading
boven een bepaald doel
op een bepaald tijdstip
te droppen.



De Opdracht: Ga en zeg tot dit volk

Bijvoorbeeld:

Predik op zondag 3 september in Axel
vergeving.

.

Aanvliegroute uitzetten, bestuderen plaats,
tijdens prediking momentum bepalen /
aanvoelen.

De gevaren voor een bommenwerperpiloot

- verkeerde aanvliegeroute
- verkeerd doel / plaats
- verkeerd tijdstip / te vroeg te laat



Resultaat hiervan?

Wat, zei Jezus, is het
centrale thema wat je
moet prediken?

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. **Matteüs 10:7**

Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. **Matteüs 10:27**

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Marcus 16:15

Dit is Prediken

Johannes 17:26

En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

De naam van de Hemelse Vader bekend maken. Het Evangelie

Ik heb hen Uw Naam bekend gemaakt

De identiteit van de Vader bekend maken!

Zijn hart vertolken!



Jezus

De woorden, die Ik tot u gesproken heb,
zijn geest en zijn leven.



Johannes 6:63

Deze woorden brengen:

- genezing
- bevrijding
- kracht en overtuiging dat door Jezus verandering in hun leven mogelijk is.

Dit is Het Evangelie

Dit is wat de mensen nodig hebben!

Geen informatie
maar
Transformatie



ff pauze



Hoe kom ik aan die woorden?

- *Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik. Johannes 8:38*
- *Wat Ik dan spreek, spreek Ik zo, als de Vader Mij gezegd heeft. Johannes 12:50.*
- *Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. Mattheüs 10:27*

Spreeken

Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen.

Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht.

1 Corintiërs 2:1 en 4

Spreeken

Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken

1 Corintiërs 2:13

Spreken - Kracht

omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid;

1 Thessalonicenzen 1:5



Spreken - Kracht

Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

1 Corintiërs 4:20



Spreken - Aandacht

- Houdt de aandacht!
- Articulatie en zinsgebruik zijn belangrijk.
- Expressies. Gebruik je lichaam.
Lichaamstaal.

Spreken - Uitnodiging

De uitnodiging of 'altar call' is een geloofs- en beslissingsmoment voor mensen. Het is een heilig moment dat door de Heilige Geest geïnspireerd moet zijn.

Het is het momentum van geloof waarbinnen God gaat werken. Hij mensen gaat aanraken en wonderen kunnen gebeuren. Wees heel duidelijk naar de mensen toe wat God en jij van ze verwacht

God zendt Zijn Woorden

Jesaja 55: 10-11 Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: **als een vuur**, luidt het woord des HEREN, of **als een hamer**, die een steenrots vermorzelt? 30 Daarom zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des HEREN, die mijn woorden van elkander stelen; 31 zie, Ik zal de profeten! luidt het woord des HEREN, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; 32 zie, Ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; **Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven**; zij zijn dit volk **niet van het minste nut**, luidt het woord des HEREN.

Spreken - Tijdsduur

- Ho

Spreken - Tijdsduur

- Ho

Spreken - Verstaanbaarheid

- Ho